

KOMPIS-RAP

skriven av 41 elever i åk 2 i Braheskolan i Åbo

1.

Alla är vi kompisar här i våran skola.

Nu ska ni få höra då vi på vår rap-låt gnola.

I skolan är det roligt, vi har väldigt många vänner.

Alla får va med i leken, det är bättre ju fler vi känner!

Ingen lämnas utanför,

för det är inte så som kompisar gör!

//: Vänskap smakar sött

vänskap är rött

man blir aldrig trött

när man blir väl bemött ://

2.

Med en vän kan man skoja, busa och stoja,

prata på som en papegoja!

Men en vän kan också lyssna och höra

vad den andra skulle vilja göra!

Inte alltid bestämma hur leken ska gå

utan beakta kompisars idéer, också!

//: Vänskap smakar sött

vänskap är rött

man blir aldrig trött

när man blir väl bemött ://

3.

Jag tycker om att skratta med dig

på morgonen säger du alltid hej!

En god vän kan man lita på,

den håller hemlisar mellan oss två.
En god vän är snäll, lämnar ingen utanför
och den är ingen som lekar förstör.

*//: Vänskap smakar sött
vänskap är rött
man blir aldrig trött
när man blir väl bemött ://*

4.

En god vän bjuder också med andra.
Vi bryr oss alla om varandra.
Om någon stöter sig så hjälper vi till!
Att bry oss om varandra är något som vi alla vill!
Till vissa lekar behövs ju många vänner,
välkommen med alla som vi känner!

*//: Vänskap smakar sött
vänskap är rött
man blir aldrig trött
när man blir väl bemött ://*

5.

Det är roligt att leka många tillsammans:
kyrkråtta, ishockey, jumppa, och kurragömma.
Att leka, hoppa hopprep, och gunga är så roligt.
Klättra, leka nata, spela fotboll är kul när det är soligt!
Med tävlingar och hulahula-ringar roar vi oss,
och busar gör vi förstås!

*//: Vänskap smakar sött
vänskap är rött
man blir aldrig trött
när man blir väl bemött ://*